

# Geduldig moedige armen om vreemde schouders slaan

*Cooperate Dutch Edition Utrecht - 30 oktober 2014*

Ik vind het fijn  
dat het zo lekker heet is,  
krijg ik te horen  
vang ik op.  
De vrouwen van Cornelis  
staan te serveren  
en vragen het publiek zelf  
om de mouwen op te stropen  
en cooperatieve thee en koffie te maken.  
Sommigen laten  
de zelf afgebroken stukken  
chocola  
in de koffie smelten  
terwijl er opgeroepen wordt  
om de maag even achter te laten  
en de St. Eustatius buizen te openen.  
Van horen naar praten  
naar denken naar doen.  
Cobie vertelt over de aanloop  
naar de sprint van de afgelopen maand.  
Van 100 meter wedstrijden  
naar marathons en de tour d'Utrecht.  
Van horde springen naar de meerkamp  
van gesprekken die ruimtes vullen.  
Het huis met meerdere kamers  
en vanuit achter in de zaal  
vertelt Guido  
dat we hier niet zo sturen.  
Het zit tussen Nederland en Vlaanderen in.

Geen chaos en niet al te gestuurd  
wat er precies gedaan moet worden.  
Na de lach over evaluaties  
is het wel duidelijk wel land  
wat doet.

Annick vertelt bevlogen  
hoe in vlucht vleugels gevonden worden,  
want als je niet leert te vliegen  
stort je naar aarde  
terwijl juist in Hemel  
de realisaties over het nummer zes  
onderzocht worden.  
Hij noemt het ook drie keer  
maar in nummers alleen  
is de stad niet te begrijpen.  
De groei van de krimp  
is paradoxaal niet toevallig,  
overeenstemming over conflicten  
wordt gezocht waar samenwerking zich vindt.  
Idioten, helden, babies en vijanden  
zijn booming business  
als we zo naar Zef luisteren.  
Dostojevski, Alinsky en Huizinga  
worden opgeroepen als in een seance  
om de geest van conflict  
te vermijden.  
De tegenstander moet vergeten worden  
om vooruit te komen;  
survival of those who share.

Het meisje met het grijze ILL shirt  
klapt nog voor de rest  
wanneer gesproken wordt  
om competitie uit het onderwijs te zeven.  
De schaarste van waar, tijd en empathie  
moet ververst worden  
door linken te leggen die blijven staan  
als ze door medere tegelijk worden geraadpleegd.  
Daar  
wanneer het niet te zien is  
moet je gewoon zoeken.

De F5 toets doet het niet  
en dus moeten we het pand  
verlaten  
voor het eerst van ons leven  
de bush bush van Leidsche Rhijn  
om ons heen weggakken  
en de Kathedraal vinden.  
Het metaal werd gesmeden  
terwijl plannen  
uit veertien meer monden  
verschenen dan effectief zo zijn.  
Misschien was de dubbele drie eenheid  
toch niet zo heilig.  
Zef zelf vertrekt en prompt  
volgen twee menen in zijn kielzog.  
Met zijn drieen de ruimte verruimend  
zodat de richting van vraagstukken  
beter bepaald kan worden.  
En het conflict keert onmiddellijk weer terug.  
Door wrijving komt glans  
en samenwerking kan niet terugkomen van weggeweest  
omdat het nooit is verdwenen,  
wordt er vanaf de bank geopperd.

Vanuit de tribunes schiet Jonny  
het podium op om coöperatief  
de volgorde van de slides  
af te stemmen op Gieps uiteenzetting  
van experts en stemmen.  
Ik raak verdwaald in de kleuren  
en de tijden volgen niet  
omdat Giep daar niet mee te vertrouwen is.  
In zijn handen  
de bewegingen van conflict  
waar te nemen dat anderen  
tot samenwerking dwingt.  
Twee mensen is geen groep  
en dus wordt er gestuurd op vervanging  
totdat organisch blijkt  
dat de rest achter het gordijn  
te vinden was.

Groep groen begon met een praktisch voorbeeld  
dat in tijd terug betaald werd.  
Ook de andere deelnemers bekennen kleur  
verspreiden over het pand  
en een paar deuren verderop.

Buren, buurten, wijken, weken  
in de gesprekken die anderen  
mogelijkheden toelaten.  
Toegelaten worden door rijkdommen  
besloten in de hanepoten rondom ogen.  
Er werd drie keer gekraaid  
en de motregen doopte het geheel  
tot een gemeenschap  
wanneer de taxi's geroepen werden.  
In de enige Nederlandse stad  
dat een paus voortbracht  
werden de woorden van de nieuwe  
nogmaals herhaald.  
Evolutie is echt en waarachtig.  
We overleefden door voor elkaar te zorgen  
tussen bomen, muren, pleinen;  
tussen gedachte, daad, gevolgen.  
Wij bleven over  
nadat de tijd voor anderen was overschreden.  
Wij mochten mislukken en falen  
en elkaar in de haren  
en de armen  
vliegen  
zodat Utrecht overeind bleef.

Lerend en ontwikkelend  
door de geluiden die gezien werden.  
Opgemerkt door de indrukken  
die in oogwitten terecht kwamen.  
Het centrum vermeden  
werd gezocht naar de ruimte  
waar experimenteren mogelijk was.  
Heilige huisjes werden omver geschopt  
door gelaarsde ondernemers  
die gebaande paden als keuzes zien.  
Niet is vanzelfsprekends.

Niemand leunt achterover.  
Wolken spatten uit elkaar  
en bliksem verschijnt in de stemmen.  
Doorzetters rennen bepakt  
met de tiende hoofdstuk  
naar de trein  
en weer worden we geconfronteerd  
met de lenzen die nummers over  
de werkelijkheid gooien.

3 keer 3 is tien  
en Spaans word het nieuwe 7.  
De tijd dringt  
en ik dwaal af  
gegrepen door het vooruitzicht  
op een manifesto.  
En daar kwam het nummer drie weer.  
De helft van zes  
en het getal dat heiliger is dan  
het aantal workshops,  
nee, groepen, nee, gesprekrondes.  
De stad is vandaag gedeeld  
door een noemer  
dat samenwerking heet.  
Een horizontale verbinding met onszelf  
voorbij de verdwenen wateren om ons heen.  
Onder onze voeten de wal  
waarbij we geduldig  
moedige armen  
om vreemde schouders slaan  
en ontgonnen gronden pionieren met een lach  
en een heldhaftige connectie.